

Tafeltennisnieuws Victory '55.



Tafeltennis is voor iedereen. Ook vrouwen doen wel eens een poging. En in het begin mag je net als de rest afentoe ballen rapen.

Competitie uitslagen

Senioren:

Derde divisie: Victory '55 1- DOV 1 5-5.

Stefan Zwarthoed (2), John Bond (1), Robbert Taalen (1). Een spannende partij thuis tegen de mannen uit Heerhugowaard. John begon voortvarend tegen Bloothoofd, maar hij kwam van een koude kermis thuis (11-7, 10-12, 13-11, 7-11, 10-12). Stefan liet zich dat niet overkomen en ook zijn partij tegen Klaver was er eentje om de vingers af te likken. Ik vijven wist hij te winnen (11-8, 11-9, 5-11, 12-14, 11-8). Het dubbel van Robbert en Stefan was uit het boekje (11-7, 11-9, 11-13, 11-7). Maar het ging zeker niet vanzelf. Stefan wist met veel moeite Bloothoofd van zich af te houden en pakte zijn tweede winst (6-11, 11-7, 11-7, 11-9). John en Robbert namen genoeg met een winstpartij. Het team staat nog niet veilig maar met nog drie wedstrijden te gaan is het nog wel te doen. Zet hem op.

Ballen rapen.

Alle leden kunnen zich de eerste kennismaking met wat ze tegenwoordig 'tafeltennis' noemen, nog wel herinneren. Iedereen weet nog hoe het was om voor het eerst zo'n klappertje vast te pakken en dat kleine balletje een klapje te geven. Alvast kijkend naar de overkant waar een kennis dan moet proberen die terug te spelen. Helaas gaat dat niet altijd zo. Het lijkt wel of dat dingetje een eigen leven lijdt en als je het balletje los laat precies doet wat je niet verwacht. Hij valt gewoon mis van de tafel, of komt geeneens over dat domme netje heen, dat in de midden door iemand voor je was opgezet. Het lukt niet meteen om dat voor mekaar te krijgen, maar met een paar pogingen krijg je hem dan toch op de andere tafelhelft. En dan begint het spel nog maar pas. Want pingpongen dat kan je in het begin gewoon nog niet. Allemaal hebben we meegemaakt dat het even nog niet lukt om dat balletje heen en weer te krijgen met een klappertje niet groter dan je hand. En als iemand van de kantlijn dan ook nog eens terloops zegt dat je hem verkeerd vasthoudt, dan gaat je zin er gank vanaf. Toch zijn er nog altijd mensen die na zo'n eerste poging niet meteen het batje erbij neerleggen. Ook niet als blijkt dat het

eerste ballen niet meer is dan ze oprapen. Want dat moet je elke keer als je hem mist. We zijn bij de tafeltennisvereniging allemaal over dat eerste gepruts met plezier heengestapt en zagen dat het gek genoeg steeds beter lukte. En dat rapen valt best wel mee, want gemiddeld moeten de mensen aan elke kant even vaak bukken. En als het balletje wegrolt naar een andere tafel, dan is afgesproken dat die spelers daar dat balletje naar je terugslaan. Eigenlijk kan even een paar tellen rust om na een slagenwisseling naar dat balletje op de grond toe te lopen, wel eens goed uitkomen. Zeker ook, als het zogenaamd beter gaat en het langer gaat duren voordat een van de twee mist. Het kan trouwens behoorlijk veel langer duren, want oudleden kennen vast nog wel die die-hards Tessensohn en Kusumawijaja, die als ze gingen spelen wel meer dan een uur lang de bal lastig mekaar toespeelden voordat het balletje pas dan eens op de grond kwam. Dan pas was er een punt gescoord in games tot de eenentwintig. Toch hoeft niemand zich daar voorlopig druk om te maken, want dat gaat je de eerste jaren gewoon niet lukken. Maar wat je later met tafeltennis wel voor mekaar kan boxen, dat weet geen mens. Want vergis je niet. Ook bij Victory '55 zijn er mensen die al meerdere tientallen jaren 'ballen rapen'. Het is ongetwijfeld waar dat die mensen misschien wel plezier in dat spel hebben, maar zelf helemaal niet zo spectaculair achter de tafel staan te kleppen. En dat hoeft ook helemaal niet. Het is ontspannend, en je blijft in beweging. Je kan een ander uitdagen en er samen om lachen als lukt wat je voor ogen had. En dan heb ik het nog niet eens over wat je allemaal met dat balletje tijdens het spelen kan avonturen. Ervaren spelers weten zo veel raars aan effect te geven, dat een beginnening er gewoon geen vat op heeft. Dat mag je misschien niet zeggen, maar dat 'effect' leer je 'vanzelf'. Het is wel een kwestie van oefenen en nog meer oefenen. Net als met zoveel dingen als je wilt dat te kunnen spelen. Ons clubgebouw is met hulp van sponsors en bereidwillige vrijwilligers onder de leden zelf opgebouwd en is nu met gemak een van de mooiste in heel Nederland. Kom eens kijken en pak een batje en balletje om het eens uit te proberen. Die liggen daar klaar voor algemeen gebruik en misschien krijg je er na een paar keer zelfs zin an. De eerste paar weken kan iedereen vrijblijvend proberen, en later, als je lid wilt worden, is onze contributie is vermoedelijk nog altijd een van de laagste van alle sporten. En je hoeft helemaal niet mee te doen aan competitie of andere verplichtingen. Door de week is s'avonds altijd de zaal open en op vrijdag of soms zaterdag wordt competitie gespeeld. Dan kan je zien hoe dat na verloop kan gaan lukken. En dat het iedereen lukt, dat is zeker.

Wedstrijdschema:

Senioren:

Ma 5 nov . TSO 2 - Victory '55 8.

Vr 9 nov Victory '55 - Amsterdam '78 2; Victory '55 3 - Amsterdam '78 2; Spirit 1 - Victory '55 4; Victory '55 5 - Tebunus Alkmaar 1; Victory '55 6 - Amsterdam '78 5; Nootwheer 2 - Victory '55 7; Victory '55 9 - ZTTC 8.

ZA 10 nov 14:00 The Victory 2 - Victory '55 2

ZA 17 nov 17:00 GTTC Groningen 2- Victory '55 1.

Kantinedienst: Anita en Marian en na de wedstrijd team 3.