

Tafeltennisnieuws Victory '55.

Plastic ballen vanaf volgend seizoen.

Met de tegenwoordige voortschrijdende wetenschap is het niet verwonderlijk dat veel van wat wij als normaal of als te doen gebruikelijk zien, eigenlijk niet door de beugel kan. Het is dan ook niet gek dat we er volgens de bond er aan toe zijn om de ronduit verfoeilijke productie van pingpongballetjes eens tegen het licht moeten zien te houden. Daar komen, zo blijkt al jaren, veel schadelijke stoffen bij vrij en dat kan, mede gezien alles wat er loos is ten aanzien van regelgeving voor versobering van vervuiling en wat dies meer zij niet aan te ontkomen. Niet dat het veel zoden aan de dijk zet, want met een populatie van niet meer dan zo'n tienduizend tafeltennissers in Nederland is een paar gros balletjes per jaar geen drama dat de ozonlaag zal raken, maar je moet ergens beginnen. En omdat we er nu aan toe zijn om daar wat aan te doen, dan moeten we dat ook doen. Van internationaal besluit is men het alternatief, dat we desnoods maar plastic moeten proberen, reden genoeg om ons binnen onze vereniging ook te dwingen aan te moeten geloven. Dat de bond notabene de standaards waaraan de balletjes moeten voldoen, is wezen verlagen omdat anders geen enkel merk aan de ballotage kon voldoen, geeft vooralsnog geen goed gevoel. Dus dat we binnenkort glashard kunnen merken dat het tafeltennissen zoals we gewend zijn niet meer zo lekker gaat, dat staat buiten kijf. De vereniging gaat ervan uit dat we er aan zullen moeten wennen en het zal tot het eind van dit jaar de teams in staat stellen aan die nieuwe zooi te wennen. Hoe het zich verder ontwikkelt is nog even onzeker, maar de stand van zaken is dat we per ingaande van januari 2016 verplicht zullen zijn met plastic in de weer te moeten. Gezien de kostprijs is het kosteloos beschikbaar stellen van ballen geen optie en het bestuur stelt dan ook voor om per competitie speler een doosje van zes ballen te bestellen, die tegen de helft van de kostprijs bij iemand van het bestuur kunnen worden afgehaald, vanaf zo rond kermis. Het is voor een ieder handig om op voorhand daar een tijdje mee te oefenen. Dus reserveer nu al wat van het beoogde kermisgeld voor je sport en spreek een van die lui aan voor een doosje om zelf beslagen ten ijs te kunnen komen en te kunnen presteren, alsof er niets aan de hand is.